

Röda Korset i Vaxholm 100 år





Utgiven av Röda Korset Vaxholm
Grafisk form och layout: Ylva Källstedt
Text från start till 90 år: Markus Åkerblom (rev. Ylva)



100 år av stödinsatser och hjälparbete.

Hundra år är en lång tid. Så mycket som hinner hända och så mycket som kan ändras under den tiden. Om en vuxen person från 1915 kunde uppleva dagens samhälle skulle hen säkert förundras mycket. Sverige var fortfarande i stor utsträckning ett jordbrukarland. Industrialismens konsekvenser för folkomflyttning till städer och samhällen hade pågått en tid, men ännu inte fått det genomslag som vi nu ser. Första världskriget härjade i Europa och även om Sverige förskonades också den gången påverkades landet på många sätt. Import av livsmedel och andra förnödenheter som i stor utsträckning skedde sjövägen försvårades, klass- och inkomstskillnaderna var stora och den sociala välfärden ännu inte utbyggd. Den sköttes i stor utsträckning av ideell verksamhet.

Hur såg det då ut i Vaxholm? Staden var liten och den militära verksamheten dominerade och påverkade i hög grad även det civila livet. Regimentena behövde civilanställda till verkstäder och stab. Många försörjde sig också genom fiske och man odlade potatis och grönsaker om man

kunde, men även här påverkades man naturligtvis av ransoneringar och avspärningar (exempelvis i sjötrafiken). Det lokala behovet av hjälp och stöd var stort.

I denna jubileumsskrift kan man läsa om hur Stockholmsdistriktet av Svenska Röda Korset bildades och hur även Vaxholm blev en egen kretsörening. Där kan man också läsa om Vaxholmskretsens vidare utveckling och man fylls både av beundran och förundran över den verksamhet man lyckades driva. Så inrättades till exempel ett förlossningsrum på Vaxholms sjukhem, visserligen med stöd till hyra från distrikt och kommun, men rummet måste utrustas. Genom flitigt handarbete, auktioner, lotterier, teaterföreställningar(!) m.m. kunde man få till ett fungerande förlossningsrum. Så småningom ordnade man också en sjukbil, man utbildade hemsamariter för hjälp i hemmen vid sjukdom. ”Spanska sjukan” - en ovanligt allvarlig form av influensa - grasserade och hjälpen från samhället var ytterst begränsad. Man sydde babyutstyrslar till ”mindre bemedlade” i Vaxholm, en verksamhet som pågick i

många år och som senare kom att utvecklas till internationell hjälp när det lokala behovet inte längre var lika stort.

Nu har vårt svenska välfärds-system tagit över många av de uppgifter som då sköttes av frivilliga krafter. Men även i dag arbetar Röda Korset med hjälp-, stöd- och utbildningsverksamhet på det lokala planet. Rödakorsvårdar gör en stor insats på sjukhus och äldreboenden med besök och samtal, medföljande m.m. Under 2004 och 2005 anordnade Vaxholmskretsen kurser om hjärt- och lungräddning på barn. Kurserna var välbesökta, ca 30 föräldrar deltog. Kullö förskola ställde sina lokaler till förfogande och många föräldrar uttryckte efteråt sin uppskattning. Nu är det den internationella verksamheten som har oändliga behov, men den stora flyktingströmmen till vårt land skapar också stora behov i lokalsamhället. Utmaningen för vår krets just nu är att på ett bra sätt ta emot de flyktingar - vuxna och ensamkommande barn och ungdomar - som kommer att placeras i vår kommun.

Ordförande under 100 års tid.

E. Wrangel, Vaxholms rökakorskrets	1916 - 1925
E. Löwenborg, Vaxholms rökakorskrets	1926
J. Lagerholm, Vaxholms rökakorskrets	1927 - 1929
E. Hasselgren, Vaxholms rökakorskrets	1930 - 1934
V. Zetterlund, Vaxholms rökakorskrets	1935 - 1946
Maria Sandberg, Vaxö folkskolas URK-förening	1940 - 1953
T. Bjernestam, Vaxholms rökakorskår	1943 - 1945
E. Jonsson, Vaxholms rökakorskår	1946 - 1949
C. Kolmodin, Vaxholms rökakorskrets	1947 - 1953
O. Östgren, Vaxholms rökakorskår	1950 - 1952
A M Weberud, Vaxholms rökakorskår	1953 - 1956
M. Puke, Vaxholms rökakorskrets	1954 - 1956
Gerda Liljenberg, Vaxholms URK-förening*	1954 - 1957
A. Sundholm, Vaxholms rökakorsförening	1957 - 1959
Gerd Almlöf, Vaxholms URK-förening*	1958 - 1959
Märta Haglund, Vaxholms rökakorsförening	1960 - 1962
Greta Åkerlund, Vaxholms URK-förening*	1960 - 1965
Greta Åkerlund, Borgens URK-förening**	1961 - 1965
Ebba Jonsson, Vaxholms rökakorsförening	1963 - 1967
Ebba Jonsson, Vaxholms rökakorskrets	1968 - 1970
Edel Karlberg, Vaxholms rökakorskrets	1971
Nils Krokstedt, Vaxholms rökakorskrets	1972 - 1976
Gunhild Drangel, Vaxholms rökakorskrets	1977 - 1981
Anita Sköld, Vaxholms rökakorskrets	1982
Lillemor Skoglund, Vaxholms rökakorskrets	1983 - 1984
Lillemor Mårtensson, Vaxholms rökakorskrets	1985 - 1986
Vakant	1987
Lise-Lotte Löfman, Vaxholms rökakorskrets	1988 - 1990
Inga-Lill Hedén, Vaxholms rökakorskrets	1991 - 1996
Maija Ozolins, Vaxholms rökakorskrets	1997 - 2004
Brita Olsson, Vaxholms rökakorskrets	2005
Ingrid Ekstedt, Vaxholms rökakorskrets	2006 - 2008
Leslie Öqvist, Vaxholms rökakorskrets	2009- pågående

* Vaxholms URK-förening övergick 1957 till att bli Vaxholms URK-förening inom Vaxholms rökakorskrets

** Borgens URK-förening inom Vaxholms rökakorskrets

”Jag tror på det goda i människan”

Han har arbetat för fred och mänsklig utveckling i hela sitt liv. Han har haft olika uppdrag inom FN i både Libanon och Afghanistan och utbildat sig inom bland annat krishantering. I grunden är han civilekonom med inriktning på ledarskap. Sedan 2009 är Leslie Öqvist ordförande i Röda Korset Vaxholm.

– Jag har haft olika internationella uppdrag inom FN under många år men valde 2003 att pensionera mig därifrån och flytta hem till Sverige. Ganska snart därefter träffade jag min fru och när vi kom hem från en semester i Sydafrika över julen 2004 ville jag, som många andra, engagera mig och hjälpa till efter den fruktansvärda tsunamikatastrofen i Sydostasien. Då tog jag kontakt med Röda Korset och på den vägen är det, säger Leslie som efter tsunamin 2004 var del av Röda Korsets krisstödsteam på plats i Thailand och också höll i krisgrupper i Sverige för de som förlorat familjemedlemmar och anhöriga.

En ärorik bakgrund

Under 2015 firar Röda Korset Vaxholm 100 år, kretsens storhetstid var under första och andra världskriget då det bland annat fanns en Röda Korskår. Idag finns en helt annan föreningskultur än på den tiden då det är det betydligt färre som engagerar sig vilket är en utmaning att hantera.

– Här i Vaxholm har vi utmaningar, precis som alla andra kretsar, att nyttja de resurser vi har på rätt sätt. Det gäller både



Leslie Öqvist

Foto: Ylva Källstedt

monetära medel och ideella resurser och det är viktigt att de som engagerar sig får göra något som de tycker är intressant och givande. Vi fokuserar på att hjälpa de mest behövande och bedriver insamlingar som ska stötta såväl lokala, nationella som internationella insatser. Vaxholm är en av Röda Korsets ca 900 kretsar och jag brukar säga att vi är små men naggande goda och vi gör ett riktigt bra jobb. Tillsammans kan vi bidra till en

bättre värld och jag tror på det goda i människan och ser positivt på framtiden, det måste man göra, avslutar Leslie Öqvist och ler.

Om Leslie Öqvist

Ålder: 48

Bor: Tynningö, utanför Vaxholm

Ordförande i Röda Korset Vaxholm sedan 2009

Från start till 1920-talets slut

1915

Vaxholms Rödakorskrets bildades år 1915 genom en sammanslagning mellan Svenska Föreningen Röda Korset (grundad 1865) och "Drottning Sophias Förening till understödjande av flottans och härens sjukvård". Stockholmsdistriktet (nummer 8) av Svenska Röda Korset konstituerades vid ett första sammanträde 22 november 1915. Innan 1915 var all verksamhet centraliserat till Överstyrelsen (ÖS) och den lokala verksamheten sköttes av Röda Korsets Kvinnoförening. Vid tiden för sammanslagningen bestod kvinnoföreningen av 223 lokala kommittéer och ca 40 000 medlemmar. Efter ombildningen av dessa kommittéer hade Stockholmsdistriktet 15 kretsar, en av dem var Vaxholms rödakorskrets. Distriktets årsböcker från 1915-1921 finns tyvärr inte längre kvar.

1922

Detta år är det 94 medlemmar i kretsen som har ett förrådsvärde om 5746,50 kronor samt kontant behållning om 5268,01 kronor. Ordförande i kretsen är Friherinnan E. Wrangel, sekreterare Fru G. Widmark.

1923

87 medlemmar ett förrådsvärde om 5746,50 kronor samt kontant behållning om 5343,99 kronor. Distriktet överlämnade 300 kronor till uppsättning av ett förlossningsrum på Vaxholms sjukstuga (som låg i det som i dag kallas Ullbergsgården, korsningen Soldatgatan - Ullbergs väg).

1924

110 medlemmar ett förrådsvärde om 5906,20 kronor samt kontant behållning om 3890,59 kronor. Kretsen har nedlagt omfattande arbete på att inreda förlossningsrum på Vaxholms sjukstuga: för inventarier och årshyra har erlagts 1037 kronor. Patienternas antal har under året varit 24 som vårdats 7-11 dagar, summa 215 dagar. Kretsen har bidragit med kr. 2:50 om dagen, summa 537:50. Födda äro 16 flickor och 8 gossar; antalet födslar i Vaxholm med omnejd är i medeltal 84 st. årligen.

1925

I rödakorskretsen Vaxholm finns under detta år 115 medlemmar och ett förrådsvärde om 5978,20 kronor samt kontant behållning om 3702,64 kronor. Kretsen syr handdukar och lakan samt diverse andra arbeten säljs under året vid en tombola och konsert. Två teaterföreställningar har under året ordnats.

Förlossningshemmet har av kretsen mottagit 400 kronor som årshyra och patienterna har under året uppgått till 25 stycken som vårdats i hemmet 8-12 dagar och har kretsen bidragit med 2:50 kronor per dag. Födda är 8 flickor och 17 pojkar. Vaxholms stadsfullmäktige ha på därom gjord framställning anvisat ett bidrag av 300 kronor per år och därmed kan hemmet vara för framtiden säkerställt.



1926

Överstinnan E. Löwenborg väljs till ordförande. 107 medlemmar och ett förrådsvärde om 5978, 20 kronor samt kontant behållning om 5891,32 kronor. Kretsen har inköpt ett parti sjukvårdsartiklar, som efter rekvisition av läkare och/eller sjuksköterska utlånats. En s.k. Röda Kors-dag var under försommaren anordnad och inbragte omkring 1000 kronor. På kretsens förlossningsrum har under året 22 förlossningar ägt rum, varvid 13 pojkar och 9 flickor blivit födda. Röda Kors-medlemmar har betalt 4 kronor per dag och icke medlemmar 5 kronor per dag. Medellösa har erhållit avgiftsfri vård. Av Vaxholms stad har kretsen uppburit bidrag till förlossningsrummet med 300 kronor.

1927

Marinläkaren J. Lagerholm väljs till ordförande. Kretsen har till förmån för kretsens förlossningsrum anordnat en tombola. Av Vaxholms stad har kretsen uppburit kommunalt bidrag med 300 kronor, avsedda i första hand till understöd åt förlossningshemmet. Kostnaderna för detta har uppgått till 755 kronor. Under året har 22 förlossningar på förlossningshemmet ägt rum. Under året har rödakorskretsen Vaxholm haft 95 medlemmar och haft ett förrådsvärde om 6060,85 kronor samt kontant behållning om 5486,47 kronor.

1928

98 medlemmar och ett förrådsvärde om 6062 kronor samt kontant behållning om 5475 kronor. Kretsen har under året hållit tre arbetsmöten, därvid tillverkades sex stycken babyutstyrslar, vardera omfattande 60 plagg, för utlåning till mindre bemedlade mödrar. Kretsens kostnad (därtill Vaxholms stad bidragit med 300 kr.) för förlossningshemmet har uppgått till 473 kronor. Under året har där ägt rum 17 förlossningar. Kretsen betalar numer kostnaden för mindre bemedlade, i Vaxholm skrivna, patienters transport i ambulansbil till Mörby lasarett. En fond för dessa utgifters bestridande har bildats av behållningen från en av kretsen anordnad kyrkokonsert. Vid denna konsert har även hållits ett föredrag av kretsens ordförande dr. J. Lagerholm om Röda Korset och dess stiftare. För ekonomins stärkande har hållits en höstfest. Som gåva har kretsen fått ta emot 200 kr. av källarmästaren på Vaxholms hotell, M. Persson. Utlåning av kretsens sjukvårdsartiklar har anlitats i stor utsträckning.

1929

99 medlemmar och ett förrådsvärde om 6062 kronor samt kontant behållning om 6166 kronor. Under året har anordnats en kyrkokonsert, varvid det hållits föredrag av kretsens ordförande dr. J. Lagerholm, avsett att sprida kunskap och kännedom om Röda Korsets sociala verksamheter. Då denna konsert gav ett ringa ekonomiskt resultat, anordnade kretsen senare en tombola som gav en behållning av 681 kronor. Kretsens kostnad för förlossningsrummet har under året varit 549 kronor. Rummet har under året tagits i anspråk för 16 förlossningar, för mindre bemedlade avgiftsfritt. Kretsen består fortfarande åt mindre bemedlade fri ambulanstransport från Vaxholm till Mörby lasarett.

1930-1939

1930

Överstinnan E. Hasselgren väljs till ordförande. Kretsen har 157 medlemmar och ett förrådsvärde om 6062,85 kronor samt kontant behållning om 5629,92 kronor. Under året har hållits fyra arbetsdagar, varvid tillverkats vinster för en blivande tombola samt sex babyutstyrslar till ett värde omkring 200 kronor, avsedda att utöka det förråd av dylika utstyrslar som utlånas till mindre bemedlade mödrar. Kostnaderna för förlossningsrummet har under året uppgått till 526 kronor. Under året har på rummet 15 förlossningar ägt rum, i hela Vaxholms församling har under året 19 barn fötts, visar att förlossningsrummet har tagits livligt i anspråk. I likhet med föregående år har sjuktransportsfrågan varit så ordnad, att kretsen för transporter till Mörby lasarett medelst lasarettets ambulansbil betalt upp till 12 kronor för i Vaxholm boende mindre bemedlade personer. Den 9-16 oktober anordnades en lärorik och uppskattad upplysningskurs i hemsjukvård och barnavård. Kretsens utlåningsförråd av sjukvårdsartiklar har under året flitigt anlitats.

1931

Kretsen har 138 medlemmar och kontanta medel om 5760:88 kronor. Kretsen har under året hållit två arbetsdagar, varvid tombolavinster tillverkats. Kretsens utlånings förråd och sjukvårdsartiklar ha under året flitigt anlitats. Den 6- 7 juni avhölls tombola, vilken gav en nettobehållning på 621 kronor. Vaxholmskretsens förlossningshem har under året utökats från ett till två rum, som hyras av en examinerad sjuksköterska i hennes sjukhem i Vaxholms stad. Hemmet har under två månader varit stängt i på grund av dessa utvidgnings- och reparationsarbeten. Under året har i hemmet vårdats 9 patienter i sammanlagt 75 dagar. För hemmets begagnande har bestämts följande avgifter:

A. För personer tillhörande kretsens verksamhetsområde utgår avgiften med 5 kronor per dag. Mindre bemedlade kunna efter ansökan och undersökning erhålla nedsatt avgift, obemedlade erhålla allt fritt.

B. För personer ej tillhörande verksamhetsområdet utgår avgiften med 5 kronor per dag

Från alla ovan avgifter avgår 2:50 kornor per vård dag, vilka medel betalas av Stockholms läns landsting, oavsett om den vårdade tillhör kretsen eller ej. I praktiken utgör alltså högsta avgiften för kretsen kr. 2:50 per vård dag. Av landstinget har kretsen även tillerkänts ett anslag å 400 kr. per år, mot det att antalet vårdplatser å hemmet ökats från 2 till 4. Vidare har Vaxholms stad lämnat ett bidrag på 300 kronor för driften. Från distriktet har kretsen mottagit 300 kronor som bidrag till reparationskostnadernas täckande.

1932

I Vaxholmskretsens förlossningshem, inrymt i Vaxholms sjukstuga, har under året vårdats 17 patienter i sammanlagt 153 dagar. 152 medlemmar och kontanta medel om 5465 kronor. Kretsen har i likhet med föregående år haft arbetsdagar varvid tillverkats arbeten till en tombola. Kretsens utlåningsförråd och sjukvårdsartiklar hava flitigt anlitats. Enligt åtagande bekostar kretsen kläder och läkarevård åt obemedlade skolbarn efter därom av vederbörande lärarinna gjord framställning. I likhet med föregående år bekostar kretsen transporten för obemedlade sjuka medelst Mörbylasarettets ambulansbil.

1933

I Vaxholmskretsens förlossningshem har under året vårdats 13 patienter i sammanlagt 129 dagar. Kretsen bidrog till den genom Överstyrelsen igångsatta hjälpaktionen med 9 säckar kläder samt kr. 500 - i barnbespisningskort. Kvinnligt arbete har utförts under 4 arbetsdagar, då tombolavinster tillverkades för de båda tomboladagarna 24 och 25 maj. Två sommarfester har dessutom anordnats. Kretsen har under 1933 åtagit sig att vid behov bekosta kläder och läkarevård åt obemedlade skolbarn på framställning av vederbörande lärarinna. Kretsens utlåningsförråd har vid behov inom orten anlitats. Obemedlade sjuka transporterats på kretsens bekostnad förmedelst Mörbylasarettets ambulansbil. 156 medlemmar och kontanta medel om 6252 kronor.

1934

Under året har 25 patienter med 234 vårddagar vårdats i hemmet. Avgiften till förlossningshemmet är 5 kronor per dag, varav 2:50 kronor erlägges av landstinget. Kretsen har 145 medlemmar och kontant behållning om 5693 kronor. Kretsen har som vanligt avhållit fyra arbetsdagar, varvid tombolavinster avsedda att användas till tombola under kommande år tillverkats. En Röda Kors-fest å Vaxholms Hotell har under året anordnats. Liksom tidigare har kretsen åtagit sig att vid behov bekosta kläder och läkarevård åt obemedlade skolbarn efter därom gjord framställning av vederbörande lärarinna.

1935

Disponent V. Zetterlund väljs till ordförande. Under våren har kretsen anordnat en tombola med 1000 lotter å 1 krona. Lotterna hade en mycket god åtgång. Övervägande antal vinster var broderier och liknande, tillverkat av kretsens medlemmar. 28 personer har under året vårdats på förlossningshemmet, totalt 232 vårddagar. Kretsen har under året för obemedlade sjuka bekostat transport medelst Mörby lasarets ambulansbil. Arbetsdagar för tillverkande av tombolavinster samt bekostande av läkarvård och kläder för obemedlade skolbarn. 156 medlemmar och kontanta medel om 6122 kronor.

1936

Liksom tidigare har kretsen åtagit sig att vid behov bekosta kläder och läkarevård åt obemedlade skolbarn efter därom gjord framställning av vederbörande lärarinna. Kretsen har haft arbetsdagar för framställan av tombolavinster. Greve C. von Rosen höll den 6 december i biograflokalen föredrag om Abessinien (Etiopien) och Svenska Röda Korsets verksamhet därstädes. På grund av dåligt väder var föredraget fåtaligt besökt. Antalet sängplatser i förlossningshemmet har uppgått till fyra stycken och 16 mödrar har under året vistats i sammanlagt 162 vårddagar. Utlåningsförråd. 181 medlemmar och kontanta medel om 6533 kr.

1937

Kretsen har haft 4 arbetsdagar, varvid tillverkats tombolavinster. Liksom föregående år har kretsen vid behov bekostat skodon, kläder och läkarevård åt obemedlade skolbarn. Utlåningsverksamheten har inom Oscar-Fredriksborgsområdet bedrivits i sedvanlig omfattning. Sedan Vaxholms stad nu anställt en hemsyster, kommer utlåningsförrådet att handhavas av henne. För obemedlade sjuka har kretsen bekostat transport till Mörby lasarett med ambulansbil. Beslut om anskaffandet av sjuktransportbil har nu fattats av kretsen. I samband med årsmötet höll kapten Nordlund ett föredrag om »Civila luftskyddet». Antalet sängplatser i förlossningshemmet uppgår till fyra. 11 mödrar ha under året vistats där i sammanlagt 102 vårddagar. 177 medlemmar och kontant behållning om 7709 kronor.

1938

Fyra hela arbetsdagar. Skodon och kläder samt läkarvård ha bekostats obemedlade skolbarn. Till anskaffandet även för sjuktransport apterad personbil, har kretsen bidragit med 300 kronor. På grund av lokalbrist har förlossningshemmet under året måst tillsvidare nedläggas. Genom eldsvåda under juli månad förstördes kretsens arkiv. 209 (+32 sedan föregående år!) medlemmar och kontanta medel om 6876 kronor.

1939

Fyra arbetsdagar. Utlåningsförråd. Skodon, kläder och läkarvård åt obemedlade skolbarn. Till ett förlossningshem, som kommer upprättas av myndigheterna, har kretsen förbundit sig att medverka med inventarier och förbrukningspersedlar. Under en scharlakanspedemi upprättade kretsen ett provisoriskt sjukhus med 25 platser; ett 60-tal patienter vårdades och tillfrisknade; bidrag till upprättandet erhöles från landstinget, som även svarade för driften av sjukhuset. Sjuktransportbil. Kursverksamhet. Tombola. 186 medlemmar och kontanta medel om 8362, 93 kronor.

”Jag gjorde det jag kunde, de andra var så fantastiskt duktiga!”

Brita Olsson är uppvuxen i Göteborg och jobbade under några år som hushållslärare där. Som 25-åring flyttade hon till Stockholm när hon såg ett jobb i tidningen som hon sökte och fick. Hon kom då att hamna på ICA bokförlag där hon bland annat varit med och tagit fram boken *Sju sorters kakor*.

- På ICA där hittade vi på recept och provbakade i ICAs provkök. Det var väldigt roligt! Vi hade många tävlingar och kaffeavsmakningar också. Många recept vi skrev hamnade i ICA Kuriren och olika receptböcker, säger Brita och fortsätter:

- Min man och jag flyttade till Vaxholm 1995 när jag precis hade fyllt 65 år och våra nya grannar var engagerade i Röda Korset så jag tyckte att det var en bra idé att gå med jag också. På så sätt kunde jag ju bland annat träffa lite nya bekantskaper.

Tillsammans med andra engagerade i Röda Korset var Brita bland annat med på symöten i församlingshemmet flera gånger i månaden. Där tillverkade de olika handarbeten som de sedan sålde bland annat på julmarknaden dit de också tog med

Brita Olsson

Ålder: 85

Bor: Vaxholm

Ordförande i Röda Korset
Vaxholm 2005



Brita Olsson

Foto: Ylva Källstedt

sig hembakat kaffebröd och sålde. - Vi stickade och virkade. Jag gjorde det jag kunde, de andra var så fantastiskt duktiga! Det blev till exempel många babypaket som vi kunde skicka iväg, säger Brita.

2005 var Brita ordförande under ett år i Vaxholms Rödakorskrets efter Maija Ozolins och hon skulle gärna se att fler unga människor engagerade sig i Röda Korset. - Vaxholm är ju i mångt och mycket en sommarstad då det blir mycket liv och rörelse här, det är jättetrevligt. Det vore välkommet om fler unga människor också engagerade sig i Röda Korset här

i Vaxholm så det inte bara blir vi gamla tanter, säger hon avslutningsvis och skrattar.



1940-1949

1940

Kursverksamhet, skoltandvård. Bidrag till upprättandet av förlossningshem genom att ställa till förfogande fullständiga babyutstyrslar. Utlåningsförråd. 162 medlemmar och kontanta medel om 6775,55 kr.

1941

Kretsen ställer till förlossningshemmets förfogande fullständiga utstyrslar för de nyfödda barnen. Lämnar understöd åt vilohem samt till sommarvistelse för barn och äldre. Bidragit till läkar- och tandvård åt behövande barn. Åtagit sig månatliga utgifter till läkararvode för utökad mottagning i mödracentralen. Utlåningsverksamhet. 145 medlemmar och kontanta medel om 7351,54 kr.

1942

Utlåningsverksamhet. Lämnat bidrag till läkararvode vid barnavårdsstationen, så att en extra mottagning i månaden kunnat hållas. Anslagit medel till läkar- och tandvård åt behövande barn. 140 medlemmar och kontanta medel om 7206,53 kr.

1943

Från och med detta år redovisas i distriktets årsbok endast insamlade medel för varje krets och inte deras medel i övrigt eller värden på förråd.

Utlåningsverksamhet. Lämnat ekonomiskt bidrag till barnavårdsstation och därmed ökat mottagningsdagarnas antal. 152 medlemmar. Bildat URK-förening (Ungdomens Röda Korset, numer kallat Röda Korsets ungdomsförbund, RKUF). Vaxö folkskolas URK, Vaxholm och ledaren var lärarinnan Maria Sandberg. 53 medlemmar och man samlade det första året in 77 kronor.

I Vaxholm har bildats en fristående rödakorskår med manlig och kvinnlig sektion med Dr. T Bjernestam som ordförande. Befälskadern utgöres av 1 rkkapten och 1 rkfurir. Medlemsantalet vid årets slut var 128, därav 55 passiva. Kåren har hållit en kurs i olycksfallsvård och en allmän kurs. Rödakorsbasar.

1944

Sydagar. Tillverkat kläder och babyutstyrslar som lämnats till flyktingar i skärgårdsområdet. Utlåningsverksamhet och tombola. 290 medlemmar (+ 138!) och under året samlade kretsen in 2006,20 kronor. URK-föreningen har haft arbetsaftnar och medverkat vid RK-veckan, skrot- och klädinsamling, gåvor till barn och baltiska flyktingar, 36 medlemmar och föreningen samlar in 299:78 kr. Kårens befälskader utgöres även rk-kapten och en rk-furir. Medlemsantalet var 143 därav 63 passiva. Kåren har haft kurs i olycksfallsvård, en allmän kurs och en första befälskurs. Kåren har olycksfallsberedskap, som tagits i bruk vid fem tillfällen, varvid ett svårare och fyra lättare olycksfall omhändertagits. Alarmberedskapen har tagits i anspråk en gång. Därutöver har kårens medlemmar vid skilda tillfällen lämnat första hjälp vid olycksfall.

1945

Utlåningsverksamhet. 266 medlemmar. URK-föreningen har tillverkat bilderböcker för Europas barn, stickat barnkläder och vidstickat strumpor, anordnat fest för föräldrar och kamrater. 29 medlemmar och föreningen samlar in 230,84 kronor. 153 medlemmar varav 27 aktiva. Befälskader utgöres av 1 rk sergent, 1 rkfurir. 1 rkkorporal samt 1 befälssamarit av sergants grad, 1 av furirs grad och en av korpals grad, tillsammans 6. Olycksfallsberedskapen har tagits i anspråk vid 2 tillfällen. Kåren har deltagit i Rädda Barnens verksamhet. Följande kurser har hållits: olycksfallskurs, Första befälskurs, repetitionskurs.

1946

Lämnat kontantbidrag till Vaxholms rödakorskår för material och kurser. Bekostat vistelse på ett vilohem under 2 veckor för ung moder med många barn. Vaxholms rödakorskår väljer Dr. E Jonsson till ordförande. 233 medlemmar och kretsen samlar in 497,30 kr. Vaxholms rödakorskår har deltagit i paraderingar. Kårsamariter ha tjänstgjort vid sjukhem och KA 1 sjukhus. I övrigt har kåren deltagit i Rädda barnens verksamhet. 150 medlemmar varav 34 aktiva. URK-föreningen har haft arbetsaftnar, Luciafest. Insamling av sysselsättningsmaterial till Polen och Ungern. Matpaket. Kläder till Norrland.

1947

Sömnadsarbete för efterkrigshjälp till franska barn. Kontantbidrag till Europahjälpens Stockholmskommitté. Bidrag till utrustning av ett rödakorsrum på Vaxholmsutställningen. 268 medlemmar och under året har kretsen samlat in 2579,25 kronor. Fru C. Kolmodin väljs till ordförande.

Kåren har under året haft tjänstgöring vid jubileumsutställningen i Vaxholm samt arbeten vid Myttingelägre. Totalt under året har olycksfallsberedskapen tagits i anspråk vid 10 tillfällen. 139 medlemmar varav 61 passiva. Kontanta medel om 714:52 kronor. URK-föreningen har haft försäljning av Förstamajblomman, Blindblomman och Kungsnålen (jubileumsnål med Konung Gustav Vs namnchiffer, såldes till förmån för ideell ungdomsverksamhet). Pappersinsamling. Skänkt kläder till Vaxö skola och i Norrland. 18 medlemmar och man samlar in 90,72 kronor.

1948

Sjuktransportbil. Sömnadsverksamhet för franska barnhem (325 plagg). Medverkat vid klädinsamling för Europahjälpen. Fruktsamling till Norrland. Kontantbidrag till Bernadotte-fonden (bildades kort efter mordet på Folke Bernadotte den 17 september 1948). 260 medlemmar och kretsen samlar in 2351,38 kronor. Kåren har tjänstgjort vid paraderingar samt minnesgudstjänster i Oscarskyrkan, Stockholm, Värmdö och Vaxholms kyrka. Ett stort antal medlemmar hava verksamt deltagit vid iordningställande av Myttingelägre samt vid förplägnadsdetaljen under anordnande kurser vid lägre. 133 medlemmar varav 106 passiva samt kontanta medel om 1104,78 kronor. URK-föreningen har tillverkat bilderböcker till Europas barn. Skickat kläder till Norrland. Medverkat vid pappersinsamling. Försålt Mors Blomma (med syfte att skaffa medel för att husmödrar skulle kunna åka på semester), Majblomman, Blindblomman och URKs Luciamärke. 17 medlemmar och man samlar in 110,27 kronor.

1949

Kretsen har förfärdigat 133 plagg till barnsjukhemmen (låg i Dunkerque, Breteuil och Dijon) i Frankrike och 59 plagg till Dannenbergshemmet (hem för flyktingbarn). Kontantbidrag till Europahjälpen, bidra till lekskola i Vaxholm. Fruktsamling för Norrland. 272 medlemmar och kretsen samlar in 1143 kronor. Kåren har haft paraderingar och sjukhustjänst. Ett stort antal medlemmar hava verksamt deltagit vid iordningställande av Myttingelägre samt vid förplägnadsdetaljen under anordnande kurser vid lägre. 107 medlemmar varav 73 passiva samt kontanta medel om 793,22 kronor.

URK-föreningen: paket med barnkläder skickats till Inomeuropeisk Mission. Bidrag till skolresa. 17 medlemmar och man samlar in 6,38 kronor.

1950-1959

1950

2 symöten. Klädinsamling. Utlåningsverksamhet. Kontantbidrag till distriktets Tysklandshjälp (500 kronor) och till fruktinsamling. 444 medlemmar (+ 172!) och kretsen samlar in 3978 kronor. Kåren har deltagit i rödakorsveckan, iordningställande av Myttingeläger samt deltagit vid högtidligheterna i samband med H M Gustaf V:s begravning 9/11 1950 samt vid förbimarschen å Ladugårdsgärde 6/11 för H M Konung Gustaf VI Adolf. Överstelöjtnant O. Östgren väljs till ordförande. 124 medlemmar varav 93 passiva och kontanta medel om 1065,52 kronor. URK-föreningen har lämnat kläder till två familjer. Medverkat vid försäljning av Mors Blomma, Majblomman och Blindblomman. 17 medlemmar.

1951

Bidrag till Vaxholms rödakorskår, till sommarvistelse för sjukt barn, husmoderssemester och till Prins Carls minnesfond (som var en intern fond inom Röda Korset, för att främja Sveriges folkhälsa). Åldringsvård. Symöten. Bidrag till fruktinsamlingen. Utlåningsverksamhet. 398 medlemmar och man samlar in 813 kronor. Kåren har haft olycksfallsberedskap vid 2 tillfällen. Utbildningsverksamhet: diverse av kåren själv organiserade kurser med 66 deltagare. Instruktörsverksamhet. 141 medlemmar varav 26 aktiva. URK-föreningen har försålt De Blindas Blomma och har 17 medlemmar.

1952

Utlåningsverksamhet. Klädinsamling. Kontantbidrag till Vaxholms rödakorskår, sommarvistelse för barn, Vaxholms lekskola samt fruktinsamling för Norrland. Hjälp till åldringar och individer. Basar med tombola. 376 medlemmar och man samlar in 3869 kronor. Kårens verksamhet: Olycksfallsberedskap: 6 tillfällen, 108 timmar. Utbildningsverksamhet: diverse av kåren själv organiserade kurser: 46 deltagare. Instruktörsverksamhet och tjänstgöring vid hem för kroniskt sjuka. 164 medlemmar varav 36 aktiva.

URK-föreningen har 17 medlemmar.

1953

Kretsen ger hjälp till Vaxholms lekskola, till gamla och kroniskt sjuka. Symöten och sömnad till Civilförsvaret, Rikslotteri, Riksinsamling (för Hollandshjälpen samt Röda Korsets nationella och internationella verksamhet), Mors Blomma. 352 medlemmar och man samlar in 3198 kronor. Kårens verksamhet: Kursverksamhet, instruktörsverksamhet, olycksfallsberedskap, sjukhustjänstgöring, åldringsvård, deltagit i blodgivningskampanjen. Riksinsamling. Stationsmästare A M Weberud väljs till ordförande. 127 medlemmar varav 35 aktiva. URK-föreningen har 40 medlemmar och håller en sjukvårdskurs.

1954

Överstinnan M Puke väljs till ordförande. Riksinsamling, Mors Blomma, hjälp till sjuka och åldringar. Utlåningsförråd. Fruktinsamling till Norrland. Deltagit i blodgivningskampanj. Deltagit i skärmbildsundersökning (lungröntgen för att upptäcka bl.a. lungtuberkulos). Sömnadsverksamhet. 332 medlemmar och kretsen samlar in 3541 kronor. Kårens verksamhet: Kursverksamhet, instruktörsverksamhet, olycksfallsberedskap vid 3 tillfällen, sjukhustjänst, hjälp till sjuka och åldringar. Riksinsamling. Kåren samlar in 165 kronor och har 121 medlemmar varav 34 aktiva. Kåren övertar detta år URK-föreningen som därmed byter namn till Vaxholms URK under ledning av fru Gerda Liljenberg. URK föreningen har 88 medlemmar och har haft 2 juniorkurser samt 1 skolkurs.

1955

Sjuktransportbil. 6 utlåningsförråd. Frukt till Norrlands barn. 1 samarit för åldringsvård. Sömnadsverksamhet för civilförsvaret. Id-brickan. Julgåvor till gamla. 307 medlemmar och man samlar in 1800 kronor. Kåren har haft utbildningsverksamhet och instruktörsverksamhet. Tjänstgöring vid truppförbands-

sjukhuset. 2 samariter för åldringvård. Lägerkurs för URK 5 dagar. Gruppledarkurs för URK 10 dagar. 145 medlemmar varav 34 aktiv och kåren samlar in 400 kronor. Vaxholms URK har ordnat Hälso- och sjukvårdskurser. Deltagit i distriktstävlingen och på Myttingelägren. En medlem medverkat vid omhändertagande av ett svårt olycksfall. Sämt julpaket till Jugoslavien.

1956

Kretsen har haft 1 sjuktransportbil (250 uttryckningar). 5 utlåningsförråd. 1 samarit för åldringvård. Mors Blomma, 3 husmödrar. Anslag till riksinsamlingen. Ungernhjälp och katastroffonden. Bidrag till Vaxholms rödakorskår, lekskola, sommarbarn, ungdomsgård, fruktinsamling, sömnadsverksamhet. Kläder, filter och lakan för Ungern, ca 1050 kg. 275 medlemmar och kretsen samlar in 3097 kronor. Kåren har haft två samariter för åldringvård. Förplägnadstjänst å Myttinge, 267 timmar, parader etc. Sjukvårdstjänstgöring vid Oscar-Fredriksborg och kronikerhem (för kroniskt kroppssjuka) i Vaxholm. URK-ledarutbildning, beredskapstjänstgöring, Sgko. 1 deltagare i Nordiskt kåräger å Lillsved. 154 medlemmar varav 33 aktiva. URK-föreningen har 48 medlemmar och har under året deltagit i Stockholmsdistriktets tävling på Skansen, Myttingelägret och deltagit i en av Vaxholms rödakorskrets anordnad fjällresa.

1957

Vaxholms rödakorsförening har 379 medlemmar och under årets samlar man in 1248 kronor. Verksamhet: 1 sjuktransportbil, 258 uttryckningar. 5 utlåningsförråd. 2 hemsamariter. Olycksfallsberedskap. Tjänstgöring på truppförbandssjukhuset, Myttingelägret och länets kronikerhem vid polio vaccinerings. Rep.kurs för A-personal. Anslag till fruktinsamlingen, lekskola, sommarbarn. Julgåvor till gamla, Semesterbidrag till 3 husmödrar. Parader etc. Sömnadsverksamhet. Riksinsamling. Mors Blomma. Inom URK-föreningen hade man 30 medlemmar och verksamheten under året var att man deltagit i Myttingelägret, haft bössinsamling, Lotteriförsäljning. Hälsokurs samt gåvopaket till utlandet.

Från och med 1957 har kretsen tillsammans med kår och URK uppgått i Vaxholms rödakorsförening medföljande nybildade styrelse:

*Ordförande: Fru A. Sundholm. v.ordf herr A. M Weberud, sekr. Herr A. Hassberg, kassör fru I. Sjödén.
Ledamöter: Fru Vogelius, ing. C. Schaffer, chi.fru U Eriksson, herr N Liljenberg, fru M Berg,
fru E. Saumelsson, frk. G. Lindholm, fru V. Flink och fru G. Liljenberg.*

1958

Föreningen samlade under året in 3634 kronor och hade 387 medlemmar. Verksamhet: Utlåningsförråd. 1 sjuktransportbil, 275 uttryckningar. Fruktinsamling. 4 samariter i kronikervård, 390 timmar. Semesterbidrag till 5 husmödrar. Julgåvor till gamla. Anslag till Vaxholms barnträdgård och ett sommarbarn. Olycksfallsberedskap. Tjänstgöring vid KA l:s sjukhus och medverkan vid polioympning och tjänstgöring vid poliobad och på Myttingelägret. Sömnadsverksamhet. Riksinsamling. Mors Blomma. 31 medlemmar i URK-föreningen och man haft hälso- och sjukvårdskurs. Deltagit i DM-tävlingar. Paraderingar. Hobbyverksamhet. Medverkan vid CP-aktionen samt under rödakorsveckan. Anordnat Luciafestligheter vid Hemgården för gamla samt Stockholms läns sjukhem. 15 julpaket till Grekland.

1959

4 utlåningsförråd, 1 sjuktransportbil (142 uttryckningar). Fruktinsamling, 4 samariter. Semesterbidrag till 4 husmödrar. Olycksfallsberedskap. Gåvor till gamla. Riksinsamling. Mors Blomma, Sommarbarn. Föreningen samlar in 1974 kronor och har 347 medlemmar. Inom URK-förening har man haft hälso- och sjukvårdskurs samt sjukhuskurs. Myttingelägret. D.M. Paradering. Riksinsamling. Tävlingar vid Graninge. 11 gåvopaket till utlandet.

1960-1969

1960

Överstinnan Märta Haglund väljs till ordförande. 4 utlåningsförråd, 1 sjuktransportbil. En samarit i kroniker-vård. Olycksfallsberedskap. Feriebarnsverksamhet, 1 barn. Mors Blomma, 5 husmödrar. Gåvor till gamla. Riksinsamling. Fruktinsamling. Flyktinghjälp. 332 medlemmar och man samlar in 4107 kronor. Inom URK - föreningen: hälso- och sjukvårdskurs. Myttingelägret. DM i olycksfallsvård i Elvskogen. Ledarkurs i Graninge. Paradering. Utflykt för polioskadade. 20 gåvopaket till Chile. 49 medlemmar.

1961

4 utlåningsförråd, Olycksfallskurs. Mors Blomma, 3 husmödrar. Fruktinsamling. Hjälpverksamhet inom församlingen. Gåvor till Elvskogen (Stockholmsdistriktets lägergård), Dag Hammarskjöld-fonden. Flyktinghjälp. Föreningen samlar in 602 kronor och har 316 medlemmar. Inom URK-föreningen har man haft sjukvårds- och olycksfallskurs. Deltagit i DM i olycksfallsvård. Myttingelägret. Kontaktlägret på Elvskogen. Verksamhet för handikappade. Hobbyarbeten. 6 gåvopaket till utlandet. 18 medlemmar. Detta år startas även en till URK-förening med namnet Borgens URK, även den under ledning av Greta Åkerlund. Borgens URK förening har hälso- och sjukvårdskurser, Graninge ungdomsledarkurs, 1 deltagare. DM i olycksfallsvård, Myttingelägret. Paradering. Hobbyarbeten. 10 gåvopaket till utlandet samt 46 medlemmar.

1962

Hjälpverksamhet inom församlingen. 4 utlåningsförråd. Olycksfallsberedskap, 5 tillfällen kurs i olycksfalls-vård. Hemvårskurs. Mors Blomma. Fruktinsamlingen. Riksinsamlingen. Sömnad. Vårtombola. Gåvor till Algeriet, Korea och De spetälska. Föreningen samlar in 5455 kronor och har 294 medlemmar. I URK-föreningen har man detta år 14 medlemmar och följande verksamhet: 2 sjukvårdskurser steg 1, Graninge ungdomsledarkurs, 1 deltagare. Tävlingar, Myttingelägret. Paraderingar. Kontaktläger på Elvskogen. Verksamhet för handikappade. Hobbyarbeten. Julpaket till Algeriet. Borgens URK förening hade detta år hälsokurs, 2 sjukvårdskurser L 2 sjukvårdskurser steg 2, Guldkurs, 2 deltagare. Graninge ungdomsledarkurs, 2 deltagare. Myttingelägret. Paradering. Hobbyarbeten. Verksamhet för handikappade. Julpaket till Algeriet.

1963

4 utlåningsförråd. Mors Blomma, 3 husmödrar. Hjälpverksamhet inom församlingen. Sömnad. Fruktinsamlingen. Riksinsamlingen. Gåvor till Algeriet och Katastroffonden. Fru Ebba Jonsson väljs till ordförande och föreningen har 295 medlemmar och samlar in 2753 kronor. URK-föreningen har fest för handikappade från Norrbacka. Julpaket till Algeriet. Kurser och tävlingar. Deltagande i läger och hobby-aftnar, 16 medlemmar. Borgen URK har 38 medlemmar och samma verksamhet som den andra föreningen.

1964

4 utlåningsförråd. 1 patientvän 500 timmar, Fruktinsamling. Försöksverksamhet med matdistribution. Riksinsamlingen. Valkollekt, auktion, vårtombola och julmarknad. Bössinsamling. Kursverksamhet. Gåva till Katastroffonden samt hjälpverksamhet inom församlingen. 313 medlemmar och man samlar in 8539 kronor.

URK - föreningen har haft deltagare på Guldkursen, Myttingelägret. Valkollekt. Fest för handikappad ungdom från Norrbackainstitutet. 30 julpaket till Jugoslavien. Gåva till Elvskogen. 5 medlemmar. Borgen URK har haft hälsokurs. Myttingelägret. 2 ungd. Guldkursen. Kaffetombola. Valkollekt. Riksinsamlingen. 30 julpaket till Jugoslavien. 29 medlemmar.

1965

1 patientvän, 90 besök på länets sjukhem. Fruktinsamlingen. Under året startat gymnastik för pensionärer med åtföljande kaffe. Utflykt för 20 handikappade ungdomar från Eugeniahemmet. Högtidlighållande av 50-års jubileum, Kursverksamhet. Omfattande hjälpverksamhet i Vaxholm. Bidrag till Jubileumsgåvan. 345 medlemmar och man samlar in 6666 kronor. URK-föreningarna har under året varit vilande p.g.a. ledarens sjukdom.

1966

Utlåningsförråd. 1 patientvän 90 besök på Länets sjukhem. Pensionärgymnastik varje tisdag. Sömnad, bl.a. 50 babyutstyrslar. Kursverksamhet. Frukt till Norrland. 325 medlemmar och man samlar in 5851 kronor.

1967

2 patientvänner varav en gjort 90 sjukbesök på Länets sjukhem, en har regelbundet minst en gång i veckan besökt 2 svårt handikappade och utfört en hemsysters arbete. Pensionärgymnastik under led. av utb. Gym-lärare varje tisdag året om, 25 deltagare, 4 värdinnor turas om att servera kaffe. Matkorgar, penninggåvor, blommor har delats ut. Bussresa till Stockholm med 50 pensionärer. Frukt till Norrland. Medverkat vid högertrafikomläggningen. Utlåningsförråd. 30 stycken julklappspaket till barn i Kenya. Penninggåva till Kenya och Katastrofreserven. Deltagit i Riksinsamling och haft lotterier samt mannekänguppvisning, Mors Blomma. Kretsen har 356 medlemmar och samlar in 6203 kronor.

I skiftet 1967-1968 försvinner Röda korsföreningar som organisationsform. Från och med 1968 heter Röda Korset i Vaxholm återigen Vaxholms rödakorskrets. URK-föreningarna som var vilande under 1965 finns ingen senare notering om varför det får antas att de upphörde samma år.

1968

Riksinsamling, valkollekt, Biafrainsamling, tombola, lotterier, mannekänguppvisning samt Lucia. 30 julpaket till barn i Uganda. Klädinsamling, 30 kg. Pensionärgymnastik 1 gång i veckan, 25 deltagare. Tre kontaktpersoner har under 700 timmar hjälpt gamla och sjuka på Hemgården, på länets sjukhem och i privat familj. Frukt till Norrland. Julgåvor i form av fruktkorgar, blommor, presentkort. Utlåningsförråd. 305 medlemmar och kretsen samlar in 13673 kronor.

1969

ABC-kurs 11 delt. Kurs i barnolycksfallsvård med 13 deltagare. Pensionärgymnastik 1 gång i veckan, 25 deltagare. 3 kontaktpersoner har under 700 timmar hjälpt gamla och sjuka. Utflykt med 25 patienter från Stockholm. Julgåvor. Utlåningsförråd. Riksinsamling, lotterier, Mors Blomma och Julpaket till Uganda. Kretsen har 310 medlemmar och samlar in 8867 kronor.

”Att jag skulle engagera mig i Röda Korset var självklart!”

År 1984 flyttade Birgitta Nyhlén till Vaxholm och under 1990-talet började hon engagera sig i Röda Korset Vaxholm, något som hon under flera år haft tankar på. Att det blev just Röda Korset berodde på att det, enligt Birgitta, är en organisation med humanitära ideal vilket gjorde det till ett självklart val.

Birgitta kom att engagera sig främst som RK-värd på Borgmästargården i Vaxholm. Efter ett par år tog hon också över samordningsansvaret.

- Jag minns tiden som RK-värd med stor glädje. Jag har mött så många fantastiska människor på Borgmästargården och jag är väldigt glad att jag kom att engagera mig i Röda Korset, säger Birgitta.

En RK-värds uppgift är att minst en gång i veckan besöka olika äldreboenden och tillsammans med de boende där göra olika aktiviteter. Det kan vara allt från att gå promenader till att sjunga eller bara sitta och samtala. Det är mycket uppskattat och de boende ser ofta fram emot besöken. Efter 10 år som RK-värd kom bland annat politiska uppdrag att kräva

Birgitta Nyhlén

Ålder: 83

Bor: Vaxholm

RK-värd under 10 års tid under 1990/2000-talet



Birgitta Nyhlén

Foto: Ylva Källstedt

mer tid av Birgitta varför engagemanget som RK-värd avslutades.

- Det var en väldigt härlig tid men efter 10 år räckte tiden inte riktigt till. Det finns ju så många olika saker att engagera sig i och jag lämnade över till andra eldsjälur; framför allt Siv Berglund, Ann-Kristin Samuelsson och Jonas Hök, säger Birgitta.

Under sitt arbetsliv har Birgitta arbetat många år i skolans värld, från början som lärare och talpedagog och så småningom även som studierektor och rektor.

- Jag har haft förmånen under mitt yrkesliv att få arbeta med barn och ungdomar på olika sätt, säger Birgitta.

När det gäller framtiden för Röda Korset tror Birgitta att fler unga människor måste få upp ögonen för frivilligarbete.

- Som stor, internationell organisation har Röda Korset stora möjligheter att ingripa i katastrofsituationer överallt i världen. Den senaste utvecklingen visar emellertid att även på det nationella planet har Röda Korset en viktig uppgift. Många RK-are har hjälpt - och hjälper - till vid flyktmottagande vid våra centralstationer och färjeterminaler. Mycket arbete kvarstår för lång tid framöver och det frivilliga arbetet och engagemanget kommer bli allt viktigare, avslutar Birgitta.



1970-1979

1970

Ekonomiskt bidrag samt 80 stycken filter till Östpakistan (numer Bangladesh). Till Biafra 150 stycken flickklänningar. Klädinsamling. Kretsen samlar in 10859 kronor och har 308 medlemmar. Regelbunden besöksverksamhet hos enskilda och patienter på långtidssjukhus. 3 patientvänner. Pensionärgymnastik. Gåvor och ekonomiskt bidrag till enskilda. Presentkort på taxiresor till rörelsehindrade. Fruktsändningar till samernas ålderdomshem. 115 rödakorskuddar sålda. Utlåningsförråd.

1971

Fru Edel Karlberg väljs till ordförande. Bidrag till Östpakistan, klädinsamling. 3 patientvänner bl.a. besök på långtidssjukhus 2ggr/v. 8 medarbetare värdinnor vid pensionärgymnastik 1 g/vecka. Kurser ABC och barnolycksfall. Utlåningsförråd. 344 medlemmar och man samlar in 7317 kronor.

1972

Kapten Nils Krokstedt väljs till ordförande. Bidrag till distriktets disposition. 2 handledare, 8 medarbetare i sociala verksamhet. Patientvänner inom långtidslångvården. Pensionärgymnastik varje vecka. Syklubb för äldre. 2 kurser i barnolycksfall, 1 för civil- och Hemvärnssamariter (idag hemvårnssjukvårdare) Utlåningsförråd. 325 medlemmar och kretsen samlar in 7816 kronor.

1973

Bidrag till samernas ålderdomshem Fjällgård samt bidrag till Island. Klädinsamling. 10 medarbetare i social verksamhet. Besök och julgåvor. Pensionärsutflykt. Pensionärgymnastik 19/v. 20 deltagare. Hv-samariter på utbildning. Utlåningsförråd. 403 (+78 från föregående år!) medlemmar och kretsen samlar in 2518 kronor.

1974

Bidrag till Bangladesh och Afrika. Klädinsamling. Pensionärgymnastik 1 g/vecka. ca 20 deltagare. Besök och högläsning på sjukhem. Heldagsutfärd för pensionärer. Julklappar till gamla på ålderdomshem samt besök med en blomma till jul hos alla över 80 år. Syklubb för gamla, 1 g/v, 20 deltagare. Utlåningsförråd. Kretsen samlar in 10244 kronor och har 397 medlemmar.

Från och med 1975 redovisas ej vad kretsarna har samlat in under året utan endast vad som inkommit i rödakorsinsamlingen samt hur mycket bidrag till nationellt och internationellt (det bidraget kan vara insamlat under året men också till del vara taget från egna medel).

1975

Sysselsättningsträffar 1 g/månaden med 20 deltagare och 7 medarbetare. Pensionärgymnastik 1 g/vecka, 30 deltagare. Julbesök med gåvor till ensamma och sjuka. Gåva till samernas ålderdomshem, Fjällgård. Klädinsamling och utlåningsförråd. Kretsen har detta år 369 medlemmar och samlar in 1020 kronor och skänker bidrag internationellt om 2000 kronor.

1976

Pensionärgymnastik, 6 medarbetare, 15 deltagare. Besöksverksamhet enskilt och på långvård. Klädinsamling. Kretsen har detta år 358 medlemmar och samlar in 1005 kronor och skänker bidrag internationellt om 500 kronor.

1977

Sysselsättningsverksamhet. Besöksverksamhet. Klubbverksamhet för handikappade. Olycksfallsvårdsutbildning. Grundutbildning för hemvärnssamariter. Kretsen har detta år 309 medlemmar och samlar in 1240 kronor och skänker bidrag internationellt om 5000 kronor. Gunhild Drangel väljs till ordförande.

1978

Pensionärgymnastik, 15 deltagare 1 g/vecka. Julbesök och blommor till ensamma gamla. Livlig insamlingsverksamhet och "en lastbil full med packade kläder" till klädinsamlingen. Kretsen har detta år 324 medlemmar och samlar in 1780 kronor och skänker bidrag internationellt om 2000 kronor.

1979

Kontaktverksamhet med besök och helgkomihåg. Hv-samariter på övningar. Tombola, höstmarknad m.fl. insamlingar. Pensionärgymnastik 1 g/v med 17 deltagare. Kretsen har 305 medlemmar och samlar in 1209 kronor och skänker bidrag internationellt om 5000 kronor.



”Min övertygelse är att Röda Korset gör ett gott arbete”

Redan i 10-årsåldern blev Ingrid Ekstedt intresserad av Röda Korsets verksamhet då hon såg ett program om Henri Dunant och hans arbete med att hjälpa skadade på båda sidor under krig.

Ingrids mamma och andra släktingar var engagerade i olika lokala kretsar på hemorten, och när Ingrid så hade tid för ett frivilliguppdrag var det därför naturligt att det blev Röda Korset. Det var år 2006 när Ingrid kom att se ett uppdrag om att Röda Korset i Vaxholm var i behov av nya styrelseledamöter. Ingrid tog kontakt och fick träffa en av kretsens konsulenter, och de var båda överens om att rollen som ordförande skulle passa Ingrid. - Jag tog över efter Brita Olsson och hade rollen som ordförande i tre år innan jag lämnade över till en yngre förmåga, Leslie Öqvist. Jag stannade dock kvar i styrelsen, säger Ingrid som är utbildad jurist och fram till 2010, då hon gick i pension, arbetade som socialchef i Vaxholm.

Under Ingrids tid som ordförande för Röda Korset Vaxholm utvecklades bl.a. Världens Barninsamlingen i Vaxholm

Ingrid Ekstedt

Ålder: 69

Bor: Vaxholm

Ordförande i Röda Korset Vaxholm 2006-2008



Ingrid Ekstedt

Foto: Ylva Källstedt

tillsammans med Lions, Rädda Barnen, Scouterna och Svenska kyrkan.

- Från 2007 och framåt, med undantag för ett år, har Röda Korset i Vaxholm tillsammans med övriga ingående organisationer varit bästa kommun i Stockholms län i Världens Barninsamlingen. Det är jag väldigt stolt över att ha varit en del av. I framtiden hoppas jag att medlemsantalet stiger så att vi får möjlighet att hjälpa ännu fler, både lokalt och globalt, som behöver Röda Korsets hjälp, säger Ingrid.

Liksom många andra intygar Ingrid vilken härlig gemenskap

det finns inom Röda Korset i Vaxholm, och att nya medlemmar alltid är välkomna att engagera sig. Hjälparbetet ser idag ut på ett annat sätt än för 25-30 år sedan då det var mer lokalt medan det idag är mestadels globalt.

- Min övertygelse är att Röda Korset gör ett gott arbete med att hjälpa människor i nöd och gör många stora insatser, i synnerhet i krigshärjade och fattiga länder. Styrkan hos Röda Korset ligger i att man tillsammans med systerorganisationen Röda Halvmånen finns i hela världen, avslutar Ingrid.



1980-1989

1980

Pensionärgymnastik 1 g/v. Sysselsättning och besök i hem och på institutioner. Klädinsamling och andra insamlingsverksamheter. Kretsen har 288 medlemmar och samlar in 1685 kronor och skänker bidrag internationellt om 6000 kronor och nationellt 3000 kronor.

1981

Äldreomsorger: pensionärgymnastik, sysselsättning, besök i hem och på institutioner. Klädinsamling och övrig insamlingsverksamhet.

Hemvårnssamariter. Kretsen har 279 medlemmar och samlar in 1113 kronor och skänker bidrag internationellt om 5000 kronor och nationellt 5000 kronor.



1982

Besöksverksamhet. Pensionärgymnastik och månatliga symöten. ABC-kurs. Stora klädinsamlingar och övriga insamlingar. Anita Sköld väljs till ordförande. Kretsen har 283 medlemmar och samlar in 1090 kronor och skänker bidrag internationellt om 12115 kronor.

1983

Besök på långvård. Pensionärgymnastik. Klädinsamling och andra insamlingsaktiviteter. Lillemor Skoglund väljs till ordförande. Kretsen har 298 medlemmar och samlar in 2263 kronor och skänker bidrag internationellt om 5050 kronor.

1984

Pensionärgymnastik, kontakt- och sysselsättningsverksamhet. Insamlingar. 286 medlemmar och rödakorsinsamlingen gav 1855 kronor. Kretsen ger bidrag internationellt om 19580 kronor och nationellt 3856.

1985

Äldreomsorg med gymnastik, besök och sysselsättning. Varierad insamlingsverksamhet. Kretsen har 282 medlemmar och rödakorsinsamlingen ger 1555 kronor och valdagsinsamlingen 650 kronor. Lillemor Mårtensson väljs till ordförande. Kretsen ger bidrag nationellt om 6432 kronor och internationellt 2186 kronor.

1986

Pensionärgymnastik och äldreomsorg. Insamlingsverksamhet bl.a. för Flykting-86. 258 medlemmar och rödakorsinsamlingen ger 2655 kronor och kretsen ger 1581 kronor i bidrag nationellt och 48 kronor internationellt.

1987

Posten som ordförande i kretsen är vakant detta år. Pensionärsgymnastik, besök hos gamla, julbasar och insamlingar. 257 medlemmar och rödakorsinsamlingen ger 2000 kronor och kretsen ger 11354 kronor i bidrag nationellt och 5000 kronor internationellt.

1988

Insamlingsverksamhet. Julmarknad. Bidrag till resa för handikappade barn och ungdomar till Dalarna. Sömnadsverksamhet. 244 medlemmar och rödakorsinsamlingen ger 1150 kronor och valdagsinsamlingen 2200. Lise-Lotte Löfman väljs till ordförande. Kretsen ger 10000 i bidrag internationellt.

Från och med 1989 finns inga noteringar om kretsarnas verksamheter med i distriktets årsböcker utan endast antalet medlemmar, kontaktpersoner samt hur mycket kretsarna samlat in i rödakorsinsamlingen och de bidrag man lämnat nationellt och internationellt.

1989

238 medlemmar. Kretsen samlar in 2000 kronor till nationella insamlingar och 20000 till internationella diton.



1990-1999

Under 1990-talet var sömnadsgruppen en livaktig verksamhet. De sydde babypaket och anordnade ett lotteri varje år. Dessutom stod de också för att anordna den årliga julmarknaden. Där hade sömnadsgruppen tillverkat diverse saker för försäljning och till vinster för lotterier.

Deltagande på Båtvarvet har blivit en tradition som vuxit fram där kretsmedlemmar bidrar med bröd, sylt och saft till försäljning som går till Röda Korsets katastrofstöd.

Kretsen bedriver social verksamhet genom att ha besöksverksamhet på äldreboendet Borgmästargården. Kretsens frivilliga pratar eller promenerar med de boende där som så önskar. Kretsen bidrar till Röda Korsets kampanjer med medel insamlade via lotterier och försäljningsaktiviteter. Pengarna fördelas mellan insamling till Krigets offer, Röda Korsets sociala verksamheter i Sverige och till insamlingskampanjen Världens Barn som sker i samarbete med andra frivilligorganisationer.

1990

239 medlemmar. 1771 kronor samlas in till nationella bidrag och 26160 till nationella.

1991

Inga-Lill Hedén väljs till ordförande. Under året 255 medlemmar.

- 3000 kronor till Rödakorsinsamling
- 2387 kronor till valdagsinsamling
- 8716 kronor till internationella bidrag

1992

263 medlemmar under året.

- 6448 kronor till Rödakorsinsamling
- 13000 kronor till nationella bidrag
- 13435 kronor till internationella bidrag

1993

256 medlemmar under året.

- 6000 kronor till Rödakorsinsamling
- 4330 till nationella bidrag
- 21000 till internationella bidrag

1994

257 medlemmar.

- 5000 kronor i Rödakorsinsamling
- 3722 kronor i valdagsinsamling
- 11621 kronor till internationella bidrag

1995

253 medlemmar.

- 10000 i Rödakorsinsamling
- 15950 kronor till internationella bidrag



1996

243 medlemmar.

- 4052 kronor till Rödakorsinsamling
- 150 kronor till nationella bidrag
- 31309 kronor till internationella bidrag

1997

Maija Ozolins väljs till ordförande. 241 medlemmar under året. 7000 kronor till internationella bidrag.

1998

232 medlemmar under året.

- 12426 kronor till Rödakorsinsamling
- 10000 kronor till internationella bidrag

1999

257 medlemmar.

- 6205 kronor till Rödakorsinsamling
- 5000 kronor till internationella bidrag

I och med år 2000 upphör distriktet i den omorganisation som Riksstämman beslutar om 1999. I och med det blir 24 distrikt som var egna juridiska personer 10 regioner och organisation har därmed bara 2 juridiska nivåer: de lokala kretsarna och centralstyrelsen. I och med detta upphör samlad redovisning för distriktet och kretsarnas årsredovisningar läggs in i en nationell databas.



”Vi hade SÅ roligt tillsammans!”

Britta Röjнемark och Maija Ozolins kom att engagera sig i Röda Korset Vaxholm under 1990-talets mitt. Deras vänskap började dock redan 1984 när de blev grannar i Täby kyrkby och snabbt också mycket goda vänner.

Maija Ozolins och hennes familj flyttade till Vaxholm 1996 då Maijas man hade fått jobb som kyrkoherde i Vaxholm. Samma dag som de flyttade in i Prästgården stod en äldre dam utanför grinden.

– Hon hette Siri Michélsen och hälsade glatt. Vi utbytte några ord innan hon sa, ”Jag tycker att du ska bli ordförande i Röda Korset!”. Så då blev jag det ganska omgående. Den posten var vakant när jag kom men jag valdes inte officiellt förrän 1997. Jag tror inte vi hade bött i Vaxholm i mer än 20 minuter innan jag var en Röda Korsare, skrattar Maija.

När Maija sedan berättade för Britta Röjнемark om sitt nya

uppdrag frågade Britta förvånat hur det hade gått till varpå Maija erbjöd Britta att bli kassör. Det tyckte Britta lät intressant, dels för att hon tyckte om Röda Korset som organisation och dels för att även framöver ha kontakt med Maija nu när de inte var grannar längre. Någon tidigare ekonomierfarenhet av det slaget hade inte Britta, även om hon tidigare arbetat bland annat som Prisansvarig på ett bensinbolag vilket krävde ett sinne för ordning och reda – en egenskap som hon också har haft nytta av i sin roll som kassör i Röda Korset Vaxholm.

– Nu har jag varit kassör här i 18 år, det är inte klokt vad tiden går! När jag först kom hit var det ett 15-tal damer som var engagerade i Röda Korset och tack vare att Maija som var ordförande bodde i Prästgården så kunde vi ha våra träffar där, även om Röda Korset i sig inte på något sätt är sammankopplat med kyrkan, säger Britta. – Jag ordnade en vårfest för alla Röda Korsare i Prästgården varje år med olika teman, något år hade vi tema hattar och något annat år tema smycken. Det var ett mycket uppskattat arrangemang av alla inblandade, säger Maija.

Ett härligt team

Under 1990-talet anordnade Röda Korset Vaxholm bland annat loppmarknader, sålde våfflor, bedrev insamlingar av olika slag och hade en välbesökt julmarknad i december. Ett år på julmarknaden hade de virkat olika grytlappar, och ett annat år vantar, och så fick besökarna rösta på den de tyckte bäst om. Allt för att skapa aktivitet hos besökarna.

– Jag är en ganska iderik person och har lätt för att ta tag i och driva saker framåt, men jag är ingen utpräglad ledare, säger Maija och fortsätter:

– När jag blev ordförande för Röda Korset i Vaxholm var min tanke att vi skulle träffas, ha trevligt och göra ett bra jobb och samla in pengar till bättre behövande. Jag visste att Röda Korset var en bra organisation och med tiden växte jag som människa genom att vara ordförande och det kändes jättebra. Vi hade så roligt tillsammans!

På den tiden träffades styrelsen för Röda Korset i Vaxholm en gång i månaden och så hade de årsmöte en gång om året. Allt arbete under året var ideellt och alla hjälpte de till att sy, sticka och baka. Det de tillsammans hade producerat sålde de sedan och alla pengar gick oavkortat till Röda Korset.

– Vi fick sådan respons från de andra damerna som var engagerade i Röda Korset när vi kom och det gjorde att det blev om möjligt ännu roligare. Vi var ett härligt team, säger Britta och får medhåll av Maija som fortsätter:

– Det var en speciell tid. Jag slutade som ordförande 2004. Det blev ett naturligt avslut i samband med att vi flyttade till Trosa och Vagnhärad. Men jag kommer alltid minnas min Röda Korstid med både glädje och värme. Jag ångrar absolut ingenting.

Maija Ozolins

Ålder: 64

Bor: Täby

Ordförande i Röda Korset Vaxholm 1997-2004

Britta Röjнемark

Ålder: 69

Bor: Täby kyrkby

Kassör i Röda Korset Vaxholm 1996-2015



Maija Ozolins och Britta Röjnemark

Foto: Ylva Källstedt



2000-2009

2000

35 babypaket till Röda Korsets klädmottagning. Kyrkkaffe vid gökottan den 1 juni. Loppis 27 maj inbringade 3289,50. Bössintäkter under året, 167 kronor. Kollekt (4 tillfällen), 9057. Till insamlingen Södra Afrika inbetalades 7000 kr och till Världens Barn 18000 kr. Totalt vidarelämnat 27426 inklusive sålda Rödakorslotter. Julmarknad 2/12 inklusive lotteri inbringade 20251 kr. Representation i Väsentjänsten samt Rödakorsvärdinnor. 228 betalande medlemmar.

2001

27 babypaket till Röda Korsets klädmottagning. Loppis hölls den 19 maj där bland annat försäljning av kaffe, våfflor, barnkläder och lotter förekom vilket gav 2279,50 kr. Även den 8 september ordnades loppis som gav 4423 kr. Utöver den summan har Vaxholmskretsen med sina bössor samlat in 793,50 kr och kollekten har givit 484 kr. Tre större inbetalningar till insamlingar gjordes; 5000 kr till Indieninsamlingen, 8000 kr till Afghanistans flyktingar och 10 000 kr till Julinsamlingen. Totalt vidarelämnades 24100 kr. Julmarknaden den 1 december, inklusive lotteriet vid Konsum, inbringade 18875,50 kr. Vaxholms Rödakorskrets har under året varit representerad i Vänrådet och Väsentjänsten i Vaxholm samt Rödakorsvärdinnor. 212 betalande medlemmar.

2002

Brita Olson har deltagit som ombud för Vaxholmskretsen vid riksstämman i Västerås. Perina Westling Stjernlöf valdes till riksstämmoombud för kommunen till riksstämman 2002. Arbetsgruppen överlämnar 45 babypaket till Röda Korsets klädmottagning. Vaxholmskretsen har med sina bössor samlat in 3707,50 kr och kollekten har givit 4829,50 kr. Fyra större inbetalningar till insamlingar gjordes, 10 000 kr till Februari-appellen, 7000 kr till Röda Korsets arbete i Sverige, 2000 kr till Katastrofhjälpen samt 15 000 kr till insamlingen Världens Barn. Totalt vidarelämnades 34200 kr. Vid årets Påsklotteri såldes lotter för 7000 kr. Julmarknaden den 30 november, inklusive lotteriet vid Konsum, inbringade 18225,50 kr. Fortsatt representation i Vänrådet och Väsentjänsten i Vaxholm samt Rödakorsvärdinnor. 234 betalande medlemmar.

2003

Arbetsgruppen/sömnadsverksamheten överlämnar 30 babypaket till Röda Korsets klädmottagning. I bössorna samlas 2382,50 kronor in, kollekten ger 1143,50 kr. Fyra större inbetalningar till insamlingar gjordes; 15 000 kr till insamlingen Krigens offer Irak och 5000 kr till Krigens offer Vårinsamlingen. Till insamlingarna Världens barn och Julinsamlingen sändes 10 000 kr vardera. Totalt vidarelämnades 40 000 kr. Vid årets Påsklotteri såldes lotter för 5150 kronor. Julmarknaden och lotteriet den 29 november inbringade 18 033,50 kr. Fortsatt representation i Vänrådet och Väsentjänsten i Vaxholm samt Rödakorsvärdinnor. 199 betalande medlemmar.

2004

20 babypaket överlämnas till Röda Korsets klädmottagning. Vaxholmskretsen har med sina bössor samlat in 3494 kr och kollekten har givit 3399,50 kr. Två större inbetalningar till insamlingar gjordes; 15 459 kr till insamlingen Jordbävning i Iran och 50 000 kr till Julinsamlingen. Totalt vidarelämnades 65 459 kr. Vid årets Påsklotteri såldes lotter för 4000 kronor. Julmarknaden och lotteri den 27 november inbringade 14 490,50 kr. 186 betalande medlemmar. Under året görs en studie över vilka behov som finns i Vaxholm, en s.k. lokal utsatthets- och behovsstudie (LUKS). Maija Ozolins väljs till ombud till Riksstämman 2005.

Under 2004 och 2005 anordnade Röda Korset kurser i Första hjälpen i hjärt-och lungräddning för barn. Kurserna var förlagda till Kullö förskola som gratis upplät sina lokaler. Ca 30 personer deltog och kurserna var mycket uppskattade och bidrog till att kretsen fick några nya medlemmar.

2005

Brita Olsson väljs till ordförande för kretsen. 20 babypaket överlämnas till Röda Korsets klädmottagning. I bössorna samlas 8547 kr in, kollekten ger 5153,50 kr. Tre större inbetalningar till insamlingar gjordes; 10 000 kr till insamlingen Flodvågens offer, 5000 kr till Julinsamlingen och 15 551 kr till Jordbävningen i Pakistan. Totalt vidareändades 30 551 kr. Vid årets Påsklotteri såldes lotter för 6700 kr. Julmarknaden den 26 november inbringade 11 218 kr. Fortsatt representerade i Vänrådet och Väntjänsten samt Rödakorsvärdinnor. 196 betalande medlemmar. En minnesskrift över kretsens aktiviteter under de gångna 90 åren sammanställdes av Rödakorskonsulenten Marcus Åkerlund.

2006

Ingrid Ekstedt väljs till ordförande. 20 babypaket till Röda Korsets klädmottagning från arbetsgruppen/sömnadsverksamheten. Vaxholmskretsen har med sina bössor samlat in 8547 kr och kollekten har givit 2911 kr. Insamlingen på valdagen gav 2069 kr. Utbildning i Rödakorskunskap anordnades den 22 april i Församlingshemmet. Två större inbetalningar till insamlingar gjordes, 25 000 kr till Julinsamlingen och 10 000 insamlingen Krigets offer i Mellanöstern. Totalt vidareändades 35 000 kr. Vid årets Påsklotteri såldes lotter för 3000 kr. Julmarknaden inbringade 9137 kr. Till Riksinsamlingen Världens Barn samlades 25 544 kr in varav ca 13 000 från Röda Korset. Fortsatt representation i Vänrådet och Väntjänsten i Vaxholm samt Rödakorsvärdinnor. 177 betalande medlemmar.

2007

Arbetsgruppen/sömnadsgruppen har under året haft 8 sammankomster och vid årets slut har 18 babypaket överlämnats till Röda Korsets klädmottagning. Många fina arbeten har också färdigställts till årets vår-lotteri. Vaxholmskretsen har deltagit i Riksinsamlingen Världens Barn tillsammans med andra aktörer och totalt samlades 106 000 kr in vilket var bäst i Stockholms län. Bössorna har givit 3503 kr, vårlotteriet 4270 kr, kollekten 6419 kr och kyrkkaffet 4825 kr. Tre större inbetalningar till insamlingar gjordes, 15 000 kr till Rädda Mammorna och 5000 kr var till Julinsamlingen och Katastrofhjälpen. Totalt vidareändades 25 000 kr. Under året har en förstahjälpkurs för barn hållits vid fyra tillfällen på Kullön. 47 personer deltog varav 27 stycken blev nya medlemmar i Röda Korset. Fortsatt representerade i Vänrådet och Väntjänsten samt Rödakorsvärdinnor. 188 betalande medlemmar.

2008

Arbetsgruppen är vilande men har under året träffats ett par gånger och färdigställt handarbeten till julmarknaden. Fortsatt representation i Vänrådet och Väntjänsten samt Rödakorsvärdinnor. Några olika insamlingar gjordes under året: lotteri och bössinsamling till Rädda Mammorna inbringade 7641 kr, kaffe med dopp på årets gökotta gav 620 kr, Riksinsamlingen Världens Barn 94 242 kr vilket betyder att Vaxholm var bäst i Stockholms län i år igen. Kollekten gav 460 kr, bössinsamlingen blev i år 3526 kr. Till blyxtinsamlingen för Burma insamlades 4585 kr. En kurs i psykologisk första hjälpen/kris och medmänskligt stöd har hållits av Leslie Öqvist för Vaxholms stads personal. Tillsammans med Rädda Barnen har en utflykt, stadsvandring och museibesök anordnats för nyanlända flyktingar. 178 betalande medlemmar.

2009

Leslie Öqvist väljs till ordförande. Rödakorsvärdarnas verksamhet på kommunens särskilda boenden har fortsatt. Aktivitetsgruppen färdigställde handarbeten till julmarknaden. Gökottan hölls den 21 maj och inbringade 820 kr till kassan. Insamling till Rädda Mammorna, 6083 kr, Julmarknaden inbringade 9045 kr, kollekten gav 4799 kr. För tredje året i rad var Vaxholm bäst i Stockholms län i Riksinsamlingen Världens Barn med 100 598 kr! Övriga insamlingar gav följande: Gaza 7000 kr, Julinsamlingen 7466 kr, Katastrofhjälpen 9000 kr, Höstinsamlingen 2519 kr, Rödakorslotter 1210 kr. Under året har Vaxholms Rödakorskrets haft 144 betalande medlemmar.

"Att få vara RK-värd är ett helt otroligt uppdrag!"

Sedan 17 år tillbaka är Siv Berglund RK-värd. Från början är hon från Luleå men flyttade till Vaxholm 1969. Som RK-värd besökte hon under många år Borgmästaregården och Cyrillus en gång i veckan, men sedan tre år tillbaka har hon ökat på sitt uppdrag och är nu där två dagar i veckan. Det är ett mycket uppskattat inslag av de boende.

- Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat som tandsköterska. Det är ett omhändertagande och vårdande yrke och när jag gick i pension 1999, 60 år gammal, ville jag fortsätta att ha mycket kontakt med människor. Jag träffade Mait Broodh (dåvarande samordnare för RK-värdar) och fick tips om att bli RK-värd. Det var en mycket lyckad tillfällighet att det blev så, berättar Siv.

Som blivande RK-värd fick Siv gå Röda Korsets grundutbildning under två heldagar och bland annat lära sig Röda Korsets historia och om den sekretess som råder när man som RK-värd umgås med de äldre. För Siv är uppdraget något som hon beskriver med stor glädje.

- Jag känner att jag är väldigt uppskattad! Det är viktigt för mig

Siv Berglund

Ålder: 78

Bor: Vaxholm

RK-värd sedan 17 år tillbaka



Siv Berglund

Foto: Ylva Källstedt

att vi som RK-värdar inte gör intrång på vare sig de boendes eller personalens integritet, att få vara RK-värd är ett helt otroligt uppdrag och jag känner att jag växer med det! säger hon med värme i rösten.

En vanlig dag som RK-värd innebär att gå runt på alla avdelningar på äldreboendena Borgmästaregården och Cyrillus i den mån som hinns med. Det finns inga bestämda personer att träffa utan Siv träffar så många som möjligt. Med de boende pratar hon om deras gamla minnen, tar promenader eller sjunger tillsammans. Ibland ordnar RK-värdarna utflykter utanför Borgmästaregården, det kan vara till exempel båtutflykter och det är

uppskattat av de boende som inte kommer ut så ofta.

- Sedan tre år tillbaka har vi också Qigong på Cyrillus varje torsdag och då är det drygt 25 stycken boende som deltar. Helt fantastiskt! Om den ordinarie instruktören har förhinder och inte kommer, då brukar jag och Jonas Hök (också RK-värd, se till höger) hålla i det. Jag leder Qigong och Jonas förstärker med underhållning. Honom har de gamla väldigt roligt med, säger Siv och säger avslutningsvis:

- Röda Korset gör mycket gott men vi skulle behöva vara fler. Jag kan varmt rekommendera att bli RK-värd, för mig är det en väldigt fin förmån!

”Jag tycker det är viktigt att hjälpa till med det man kan”

Jonas Hök har under många år varit engagerad i olika föreningar i Vaxholm. Sedan tre år tillbaka är han RK-värd på Borgmästaregården en gång i veckan.

- Anledningen till att jag började engagera mig i Röda Korset kommer sig av att jag ville göra nytta. Röda Korset låg närmast till hands så jag tog kontakt med dem och träffade där Siv Berglund. Hon tyckte absolut att jag skulle bli RK-värd, som hon var och är samordnare för, och vi kom bra överens så då blev jag det, och Siv blev min mentor, säger Jonas.

Jonas berättar att han trivs väldigt bra med att vara RK-värd på Borgmästaregården. Han får, som han själv säger, spela pajas och roa de boende. Därutöver sjunger de tillsammans, läser tidningen och berättar historier. Varje vecka möter han 10-15 boende på Borgmästaregården under de 4 timmar som han är där, och det är väldigt uppskattat av både boende och personal.

Jonas är född och uppvuxen i Skara men flyttade upp till Södertälje när han skulle utbilda sig till civilingenjör vid KTH. Under 13 år arbetade han sedan

Jonas Hök

Ålder: 81

Bor: Vaxholm

RK-värd sedan 3 år tillbaka



Jonas Hök

Foto: Privat

utomlands. År 1997 gick Jonas i pension och 2006 flyttade Jonas och hans fru till Vaxholm för att komma närmare barnen som hade bosatt sig på Skarpö respektive Rindö.

Förutom att vara RK-värd är Jonas engagerad på Vaxö skola, där han lär eleverna spela schack. - Mitt allra största intresse är att spela schack. En gång i veckan spelar jag seniorschack och sedan ett antal år tillbaka lär jag också eleverna i klasserna 4A och 4B på Vaxö skola att spela schack inför en stor, årlig turnering i Globen. De sista två åren har det gått riktigt bra för eleverna och de har kommit till final. Det är extra roligt när det går bra! Säger Jonas. Som flera andra har Jonas noterat

att medlemsantalet i Röda Korset har sjunkit de senaste åren, vilket tyvärr är en trend i många frivilligorganisationer.

- Jag tycker det är viktigt att hjälpa till med det man kan. Röda Korset bedriver en viktig verksamhet som behövs, men jag skulle gärna se mer marknadsföring av vad som görs för att locka fler att engagera sig. Det anordnas trevliga aktiviteter, t.ex. Gökotta i Bogesund, och jag skulle gärna se fler aktiviteter av den typen – det tror jag fler gärna skulle delta på, säger han.

2010 och fram tills idag

2010

Rödakorsvärdarnas verksamhet har fortsatt. Aktivitetsgruppen färdigställde handarbeten till julmarknaden. Kostnadsfri utbildning för Vaxholmsbor inom första hjälpen hölls i Församlingsgården 16 januari. Den 2 juni var det skärgårdsbåtens dag, Vaxholms Rödakorskrets bistod med två personer i beredskap för Första Hjälpen. RK deltog i flaggparaden på nationaldagen.

- Kampanjen Rädda Mammorna inbringade 3673 kronor
- Gökottan hölls den 13 maj och inbringade 794 kr till kassan.
- Kyrkkaffe 8 augusti gav 362 kronor
- Loppmarknad den 28 augusti inbringade 2212 kronor.

Under hösten inleddes ett samarbete gällande läxhjälp på Vaxö skola tillsammans med Rädda Barnen. Under året har också arbetet med att utveckla Vaxholms Rödakorskrets webbsida fortsatt.

Till Riksinsamlingen Världens Barn insamlades 24890 kronor, vid julmarknaden insamlades 6787 kr, bössor 1957,50. Kollekten under året gav 1090 kronor. Totalt vidareändades under året 38 117 kronor (varav 6857 + 10000 till Haiti, Pakistan 5956,50 och 6787 till Julinsamlingen). Rödakorslotter såldes för 2700 kronor. 129 betalande medlemmar.

2011

Rödakorsvärdarnas verksamhet har fortsatt och likaså läxhjälp på Vaxö skola tillsammans med Rädda Barnen. Aktivitetsgruppen färdigställde handarbeten till julmarknaden. Den 14 april var det Strömmingsloppet, Vaxholms Rödakorskrets bistod med två personer i beredskap för Första Hjälpen. RK deltog i flaggparaden på nationaldagen. En stämmodelegat deltog vid Röda Korsets Riksstämma och en delegat fanns också på plats under Prideparaden på Röda Korsets och Diskrimineringsbyråns fordon.

- Gökottan hölls den 2 juni och inbringade 825 kr till kassan.
- Vårkampanjen "Hjälp barn att hitta hem" inbringade 1850 kronor.
- Afrikas Horn-insamlingen inbringade 13 100 kronor
- Julkampanjen "Aldrig ensam" inbringade 6566 + pajförsäljning för 1080 kronor.
- Bössorna inbringade under året 3334 kronor
- Kollekten under året, 5796 kronor
- Insamlingen av gamla 50-öringar fortsatte och gav 777 kronor

Totalt vidareändades under året 27 785 kronor till olika kampanjer. Till Riksinsamlingen Världens Barn insamlades 114000 kronor, bäst i Stockholms län! 125 betalande medlemmar.

2012

Rödakorsvärdarnas verksamhet har fortsatt. Aktivitetsgruppen färdigställde handarbeten till julmarknaden. Gökottan hölls den 17 maj och inbringade 1172 kr till kassan.

- Vårkampanj "Hjälp barn att hitta hem/Familjeåterförening" gav 4043 kronor
- Insamling till katastrofen i Västafrika gav 3000 kronor
- Riksinsamlingen Världens Barn gav 93625 kronor, bäst i Stockholms län!
- Väntjänsten i Vaxholm erhöll bidrag på 3000 kronor
- Julkampanj "Aldrig ensam" – 5702 kronor plus bössinsamlingar 1418 kr
- Bössinsamlingar under året – 4302 kr

Totalt vidareändades 17 163 kronor. Utvecklingen av Vaxholms Rödakorskrets webbsida fortsatte under året. 94 medlemmar.

2013

Rödakorsvärdarnas verksamhet har fortsatt. Gökottan hölls den 9 maj och inbringade 780 kr till kassan.

- Vårkampanj ”Till stöd för människor på flykt” inbringade 535 kronor
- Insamling till katastrofen i Syrien sändes 9000 kronor till Röda Korset centralt
- Riksinsamlingen Världens Barn gav 92678 kronor, bäst i Stockholms län!
- Julkampanj ”Aldrig ensam” – ca 6000 kronor
- Tillsammans med Väntjänsten och Röda Korset arrangerades för första gången en jullunch den 24/12 för Vaxholmare i behov. 22 stycken deltagare.
- Bössinsamlingar under året – 2816 kr
- Kollekt gav 5226,50 kronor

Totalt vidare sändes 15 000 kronor till olika kampanjer. 88 medlemmar.

Under året har ett digitalt baserat betalningssystem, iZettle, påbörjats för att kunna ta betalt med kontokort. Detta har fallit väl ut och kommer att fortsätta.

2014

Rödakorsvärdarnas verksamhet har fortsatt. Gökottan hölls den 29 maj och inbringade 1268 kr till kassan.

- Vårkampanj ”Till stöd för människor på flykt” inbringade 3000 kronor
- Till katastrofhjälpen sändes 12511 kronor och till insamling Matpaket Syrien sändes 6200 kronor till Röda Korset centralt
- Riksinsamlingen Världens Barn gav 70000 kronor, näst bäst i Stockholms län!
- Julkampanj ”Aldrig ensam” – ca 7000 kronor
- Tillsammans med Väntjänsten och Röda Korset arrangerades för andra gången en jullunch den 24/12 för Vaxholmare i behov. 36 stycken deltagare.
- Bössinsamlingar under året – 7406 kr
- Kollekt gav 458 kronor

Totalt vidare sändes 26 700 kronor till olika kampanjer. 80 medlemmar. Under året har ett bra samarbete med Waxholms Lotsen fortsatt där gratis annonsutrymme i mån av plats funnits.

2015

Jubileumsåret 2015 handlade till stor del om de största flyktingströmmarna till Sverige sedan det senaste kriget som slutade för 70 år sedan (under 2015 totalt 160000 flyktingar varav 35000 ensamkommande barn) och där Röda Korset Vaxholm var behjälplig både lokalt men även under många år med internationellt stöd (se berörda avsnitt). Röda Korset Vaxholm bistod under året till katastrofinsamlingar med totalt kr 9105, samt till stöd efter jordbävningen i Nepal med kr 10000, och till Väntjänsten med kr 3000. Del av Styrelsen stöttade även Röda Korset centralt vid emottagandet av flyktingar vid Stockholms central (Vaxholm tog emot sina första flyktingar och flyktingbarn i början på 2016). Vaxholm var återigen bäst i Stockholms län per capita vid riksinsamlingen för Världens Barn med kr 124000 i insamlade medel. Under året påbörjades även, som en av de första kretsarna i Sverige, en ny enkel digital betalningslösning via telefon, Swish.



Fritt fram för Swish

Vi har allt färre kontanter på oss, men viljan att ge pengar har inte minskat. Med hjälp av det nya betalsättet Swish kan man enkelt och snabbt kan föra över pengar till Röda Korset med hjälp av mobilen.

TACK VARE ETT nytt avtal kan kretsarna nu låta både kunder och givare betala med mobiltelefonen. Gotland och Vaxholm är redan igång och ser bara fördelar.

– Vi har Swish i alla våra second-handbutiker, men den stora vinsten är bössinsamlingarna. Swish är väldigt snabbt och nu kan vi ju också fånga de som säger att de inte har kontanter, säger Göran Wahlqvist, verksamhetschef på Gotland.

På Gotland, där man varit igång sedan i maj, rådde det ingen tvekan.

– Klart vi måste anpassa oss till hur kunderna vill och kan betala, säger Göran.

Leslie Öqvist, ansvarig i Vaxholmskretsen, resonerar på samma sätt.

– Vi var tidigt ute med Izettle, en annan mobil betalningslösning. Det har fungerat ypperligt när vi haft större event, men är inte lika

smidigt vid insamlingarna. Att ge pengar ska inte ta längre tid än att stoppa en enkrona i en bössa, så därför bestämde vi att börja med Swish som ett komplement. Hittills har både medarbetare och givare bara gjort tummen upp.

FÖRUTOM ATT UNDERLÄTTA för givarna, betonar Göran Wahlqvist andra fördelar:

– Swish ökar säkerheten för våra medarbetare och gynnar också små kretsar ute i landet.

– Vad ska vi göra av pengarna när bankkontor läggs ner och de som finns inte vill ta emot pengar? Dessutom är Swish billigare än att installera kortterminaler i butikerna.

Bästa tipset till andra kretsar som funderar på att börja med Swish?

– Vänta inte! säger Leslie Öqvist.

– Systemet är enkelt att lära sig och kräver en väldigt liten insats av kretsen, fyller Göran Wahlqvist på.

TEXT: KERSTIN SUNDMARK



Leslie Öqvist.

Röda korset Vaxholm

100 år.

I år är det hundra år sedan kloka och altruistiska Vaxholmare bildade Röda Korset Vaxholmskrets. Sedan dess har vi fortsatt att på olika sätt hjälpa människor i behov, oavsett vem de är eller var de kommer ifrån, detta till gagn för tusentals människor både i Vaxholm, Sverige och internationellt. Även om Sverige och Vaxholm har förändrats mycket under de gångna 100 åren så fyller vi fortfarande en viktig funktion, om än förändrad, i samhället och världen idag, lokalt, nationellt och internationellt.

Nu firar vi hundra år tillsammans och satsar på minst hundra år till!

